

Ένας Οδυσσέας



Σ' ένα ιδιαίτερα τολμηρό εγχείρημα, ο Γιώργος Ποταμιάνος διέσχισε Ιόνιο και Αδριατική μ' ένα καγιάκ, για να μεταδώσει μήνυμα ειρήνης και συναδέλφωσης. Στιγμές εσωτερικής έντασης, φόβου, ευτυχίας, από το ταξίδι που ξεκίνησε απ' την Κεφαλονιά και ολοκληρώθηκε στη Βενετία, διαρκώντας 33 μέρες. Ανιχνεύοντας τη ρότα του μοναχικού ταξιδευτή

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΕΦΗ ΑΡΕΛΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ELEMENTS
OUTDOOR ACTIVITIES

Πάνω από ένας μήνας συνεχούς πλεύσης στην ακτογραμμή της Βαλκανικής, μέχρι την Ιταλία. 1.200 χιλιόμετρα πορείας. Το μοναχικό και τολμηρό εγχείρημα ήταν προσωπικό στοίχημα για έναν Επτανήσιο, έναν «κουρλό» –κατά του φίλους– Κεφαλονίτη, τον 33χρονο Γιώργο Ποταμιάνο. Δίχως τυμπανοκρουσίες, δίχως περιττή δημοσιότητα και φανφάρες, ξεκίνησε στα σιωπηλά –«έφυγα ινκόγκνιτο» μας λέει–, σχεδόν στα μουλωχτά, στις 30 του Σεπτέμβρη, για τη μοναχική πορεία κόστα κόστα (Αλβανία-Μαυροβούνιο-Κροατία-Σλοβενία-Ιταλία), μέχρι την άφιξη στη Βενετία στις 3 Νοέμβρη, όπου οι Ιταλοί τον υποδέχτηκαν με τιμές ήρωα.

Εφόδια το καγιάκ, ένας υπνόσκακος, ένα κινητό και μια φωτογραφική μηχανή. Α, και φυσικά «one dream, one soul, one prize, one goal», ένα όνειρο, μια ψυχή, ένα έπαθλο, ένας στόχος. «Κάνοντας κουπί για την ειρήνη» («Paddling for peace») έχει βαφτιστεί το εγχείρημα. Θέλησε να ενώσει δυο θάλασσες, το Ιόνιο και την Αδριατική, δυο θάλασσες που από την αρχαιότητα μέχρι

σήμερα υπήρξαν πεδίο αιματηρών εχθροπραξιών, βωμοί πολέμων. Στο ταξίδι της επιστροφής, της ξεκούρασης στα πάτρια, με το καγιάκ φορτωμένο στο καράβι, ρωτάω το Γιώργο Ποταμιάνο τι στάθηκε αφορμή για την πραγματοποίηση αυτού του ταξιδιού.

«Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα. Ήθελα να τιμήσω τη ζωή, την ειρήνη, τους φίλους της ζωής –που δεν γνωρίζουν σύνορα. Αφορμή στάθηκαν τα 70 χρόνια από τη σφαγή των Ιταλών στρατιωτών της Μεραρχίας Aquila από τους Γερμανούς κατακτητές στην Κεφαλονιά. Ήταν όμως μόνο η αφορμή. Το ταξίδι ήταν ένα μήνυμα ενάντια σε κάθε πόλεμο, ενάντια σε αυτούς που μας βάζουν να σκοτώνουμε. Θα μπορούσε να αφορά τον σκοτωμένο Αφγανό, το κάθε θύμα. Η αρνητική ενέργεια και το "κακό" έχουν κατακλύσει τις μέρες μας. Πλέοντας σε όλες αυτές τις χώρες, ενάντια σε όλα τα κακά που μας περικλείουν ασφυκτικά, ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσα να κάνω για να περάσω ένα μήνυμα ειρήνης».

Υπήρχε οργάνωση, σχεδιασμός, προετοιμασία μηνών; Περίμενα ν' ακούσω για κοπιαστικές προ- ➤

χωρίς συντρόφους

ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΑΓΙΑΚ