

200 ναυτικοί χαιρετισμοί

T. 1 Μάρτιος 1993



Γιατί, όπως και να το κάνουμε, η λέξη σέρνει πίσω της ένα ολόκληρο μύθο. Μύθο δίκαιο ή άδικο, θετικό ή αρνητικό, όπως και να το κοιτάξει κανείς. Πάντως, σίγουρα υπαρκτό. Οι ήρωες στην Ελλάδα ήταν ή Κολοκοτρωναίοι ή εφοπλιστές. Φτωχόπαιδα που γίνανε ζάπλουτοι μετά από κόπους, θυσίες, βάσανα. Χίλιες περιπέτειες. Άσχημοι που έφτασαν να κάνουν παρά με βασιλείς, πρωθυπουργούς, σταρ των τεχνών, μέχρι και του πνεύματος. Σύγχρονοι Οδυσσείς, ούτως ή άλλως. Με τις Πηνελόπες, τις Κίρκες, τις Σειρήνες τους. Πολυμήχανοι σίγουρα. Με την Ιθάκη – χρήμα, δόξα, εξουσία – ως τελικό προορισμό; Τι, πόσα, ποιοι θυσιάστηκαν στην περπατάδα λίγο ενδιαφέρει.

ΓΙΑΤΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ

«ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΕΝΗΣΟΜΕΝ ΕΥΡΕΙ ΠΟΝΤΟ»
Οδύσσεια Β' 295

5 ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1993

Το πλοίο πρέπει να φτάσει στον προορισμό του. Αν φτάσει. Είθε το ταξίδι να είναι μακρύ. Εμείς φιλοδοξούμε να περιγράψουμε και το ταξίδι και τις θυσίες. Μας γοητεύουν σίγουρα οι Οδυσσείς, αλλά τιμάμε και αγαπάμε και τους συντρόφους τους. Πλοίο χωρίς πλήρωμα είναι φάντασμα που παραδέρνει ακυβέρνητο χωρίς προορισμό. Εμείς είμαστε σίγουρα με το ταξίδι. Και δεν θέλουμε να τελειώσει ποτέ αυτό το ταξίδι. Βέβαια, ο μύθος λέει ότι οι Σειρήνες αφορούσαν μόνο τον Οδυσσέα. Και μάλλον ο μύθος έχει δίκιο. Γι' αυτό Οδυσσέα, φρόντισε τους συντρόφους σου. Κι εσείς σύντροφοι, όταν ο Οδυσσέας τρελαθεί, δέστε τον.



«Ο Πρώτος Έλληνας Εφοπλιστής» ήταν ο τίτλος της συνέντευξης, η οποία αποδείχθηκε και την πρώτη σχεδόν τέσσερις ώρες και είναι κρίμα που είναι αδύνατο να χυρέσουν όλα...»

T. 11 Ιανουάριος 1994

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥ

Της Βίκυας Αργυρή

Ο Μ.Κ. Ράπτης γεννήθηκε το 1911 στην Αιολίδα της Αχαΐας. Ήταν ο γιος του Δημήτρη και Γραβιάς Ακμάς από την Αθήνα. Μετά από το λύκειο πήγε στην Αθήνα να σπουδάσει νομικά. Αποφοίτησε από το 1933 και άρχισε να εργάζεται ως δικηγόρος. Το 1934 άνοιξε με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο την Ο.Κ.Α.Ε. (Οργανισμός Κοινωνικών Αξιών της Ελλάδας). Διετέλεσε πρόεδρος της Ο.Κ.Α.Ε. από το 1935 έως το 1937. Το 1937 άνοιξε με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο την Ο.Κ.Α.Ε. (Οργανισμός Κοινωνικών Αξιών της Ελλάδας). Διετέλεσε πρόεδρος της Ο.Κ.Α.Ε. από το 1935 έως το 1937.



Γεννήθηκε στην Αιολίδα της Αχαΐας το 1911. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και ο γιαγός του ήταν δικηγόρος και πολιτικός. Ο Μ.Κ. Ράπτης έγινε γνωστός στο κοινό με την ίδρυση της Ο.Κ.Α.Ε. το 1934 με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Η Ο.Κ.Α.Ε. ήταν ένας οργανισμός που είχε ως σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Μ.Κ. Ράπτης ήταν ένας από τους ιδρυτές της Ο.Κ.Α.Ε. και διατέλεσε πρόεδρος της Ο.Κ.Α.Ε. από το 1935 έως το 1937. Το 1937 άνοιξε με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο την Ο.Κ.Α.Ε. (Οργανισμός Κοινωνικών Αξιών της Ελλάδας). Διετέλεσε πρόεδρος της Ο.Κ.Α.Ε. από το 1935 έως το 1937.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ ΡΑΒΛΟ

ΕΝΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ

Μετα από θαλάσσιο καταγύαλο, άρρωστος, αλλά ζωής, θύλας, ευγενικής, κομφοτόρας, σχεδόν κωχικής. Διασχίζει το χώρο χωρίς να τον διαδρα, τον οικοδομικό και τον σταλίζει. Έχει την ομορφιά και την προήγηση, τη γλαυκότητα και την αγένεια της σπουδής και αθλητής γοητείας. Αυτών που υπάρχουν χωρίς δεικνύοντας υποκλιτικές και παραβλάσας. Που μοιράζονται με το μυαλό και την ανάγκη αντίθετα, χωρίς εντοχή ιδεολογικά διαζύγια και νεοιδεολογικούς γυμνασμούς. Έχει την ηθική, γιατί έχει και τη σοφία, να πιστεύει ακόμα στις τριπλές του κανονικές επιλογές: την επένδυση και την Ελπίδα Δουλοδουλήτη, όχι βουρτανική ή από περιστασιακή ανάγκη. Είναι γιατί υπήρξαν οι μόνες ίσως που δεν τον προδούσαν.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΗΜΩΣΤΕ
«ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ» Τι σημαίνει για σας αυτή η λέξη; Εφοπλιστής για μένα σημαίνει το μεγαλύτερο οικονομικό συγκρότημα που διαθέτει τη χώρα και να είναι στο ταξίδι, το παρόν και το μέλλον αυτού του κλάδου μπορεί να είναι άρρωστος και να μην μπορεί να ανταποκριθεί με υπερωρίες των διερασιακών ορίων του κλάδου, να μην μπορεί να ανταποκριθεί με τα όσα απαιτούνται από τον ανταγωνισμό και να μην μπορεί να ανταποκριθεί με τα όσα απαιτούνται από τον ανταγωνισμό και να μην μπορεί να ανταποκριθεί με τα όσα απαιτούνται από τον ανταγωνισμό.

- ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΛΙΒΑΝΟΣ
- ΠΑΜΠΛΟ
- ΗΣΣ ΣΤΕΝΑ
- ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ
- ΑΚΥΠΤΑΝΙΑ

