

Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος

«Οι λύσεις βρίσκονται στις αρετές των Ελλήνων»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΟΤΑΡΑΚΗΣ

Οργανισμός ναυπηγήσεων στην Άπω Ανατολή για τον Όμιλο Καλλιμανόπουλου. Ο κ. Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος μιλάει στον «Ε» για την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών και κορεατικών ναυπηγείων, για την κρίση στον τομέα των υποβρυχίων ερευνών αηλά και για τα νέα πλοία που ναυπηγεί, για τις ηθικές αρετές και τις παθογένειες του πολιτικού όντος που λέγεται Έλληνας

Οι πρωταρχικές κοινές αξίες. Ένα σχόλιο για το σήμερα

«**Π**ιστεύω πως οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους πρέπει να πραγματοποιήσουν μια μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά τους, μια αλλαγή όχι τόσο στο διανοητικό ή γνωσιακό σκέλος, αλλά κυρίως σ' αυτό της συναισθηματικής ανάπτυξης. Νομίζω πως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μάς έβαλε στην Ευρώπη στο σωστό πολιτικό χρόνο, για προφανείς λόγους, καταφέροντας έτσι να αποφύγει πιθανή πολιτειακή εκτροπή. Η πλειοψηφία όμως των Ελλήνων δεν ήταν ικανή να εκτιμήσει αυτά που εκείνος αρχικά κέρδισε για την Ελλάδα με την είσοδό της στην Ευρώπη. Οί Έλληνες άρχισαν σύντομα να συ- ▶



Γρηγόρης Καλλιμανόπουλος

«Οι λύσεις δεν βρίσκονται στις αδυναμίες, αλλά στις αρετές των Ελλήνων»



μπεριφέρονται σαν τα κακομαθημένα παιδιά σε ζαχαροπλασείο. Πολλές από τις πρωταρχικές αξίες των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένης της σκληρής εργασίας, της συνείδησης αυτής μέσα από το φιλίτιμο, εξέπεσαν σ' ένα βαθμό λόγω της πολιτικής πατρωνίας. Οι πολιτικοί αρχηγοί έψαχναν ένα εκλογικό σώμα που θα μπορούσαν να κηδεμονεύσουν. Αυτό ήταν ήδη ορατό από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και κορυφώθηκε κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.Δ., το 2004-2009.

Αισθάνομαι πως τόσο η Ευρώπη όσο και οι Έλληνες ηγέτες με σύγχρονη νοστροπία έχουν να καταβάλουν μια ηράκλεια προσπάθεια, να καθαρίσουν τους στάβλους και να βγάλουν όλη αυτή την απαίσια λογική από τις ψυχές και την κοσμοθεωρία των Ελλήνων. Παράλληλα, οφείλουν να εμφυσήσουν ξανά τις πρωταρχικές ελληνικές αρετές, που μέχρι ένα σημείο είναι και ευρωπαϊκές. Αναφέρομαι στην πειθαρχία, τη σκληρή εργασία, τον κόπο και την αναλογική ανταμοιβή του. Αντί αυτών, κατηγορούμε όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό μας για τα λάθη, τις παραβλέψεις και την κακοδαιμονία μας. Σαν κακομαθημένα παιδιά. Έτσι, όταν λέω πως η Ελλάδα εξαπολύει πόλεμο απέναντι στην Ευρώπη, δεν εννοώ πως στέκεται μόνο απέναντι στην Ευρώπη, αλλά και απέναντι στις αξίες που είχε κάποτε. Αυτό φαντάζομαι ότι εξοργίζει όχι μόνο εμένα, αλλά όλους τους ανθρώπους με εκπαίδευση, εργασιακό ήθος, αυτοκυριαρχία, μυαλό και καθαρή οπτική πάνω στην πραγματικότητα. Όταν είμαι στην Ελλάδα και διαβάζω τις εφημερίδες, βλέπω τις ειδήσεις και τις συζητήσεις στο κοινοβούλιο, γρήγορα απογοητεύομαι. Εξοργίζομαι τόσο, που σταματάω να τα παρακολουθώ. Οι άνθρωποι προφανώς καταφεύγουν πλέον σε εξόφθαλμες υπερβολές, διαστρεβλώσεις, απύθμενα ψεύδη,

«ΕΤΣΙ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ. Η