

SALAMIS

60 χρόνια ζωής 60 χρόνια ταξίδι



ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, LOGISTICS,

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ

Φ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Μια πορεία δύσκολη αλλά επιτυχής.
Συνοφασμένη με τη μοίρα του κυπριακού
ελληνισμού, η Salamis με ιστορική έδρα την
κατεχόμενη Αμμόχωστο χτυπήθηκε από την
εισβολή αλλιά άντεξε. Και σήμερα βρίσκεται
στην κορυφή της ακτοπλοϊκής και εμπορικής
σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
Τα γενέθλια στον Πειραιά



Εξήντα χρόνια ζωής συμπλήρωσε η κυπριακή εταιρεία Salamis και το γιόρτασε μαζί με στενούς συνεργάτες και φίλους στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης. Εξήντα χρόνια δύσκολα αλλά και παραγωγικά, που έχουν σηματοδοτηθεί από αγωνιώδεις προσπάθειες αλλά και σπουδαία επιτεύγματα. Σήμερα, η Salamis αποτελεί μια σύγχρονη, ανθηρή και αναπτυσσόμενη εταιρεία, που διαθέτει όλα τα εφόδια ώστε να χαράζει δρόμους πρωτοπορίας. Με έδρα σε Κύπρο και Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών, προσαρμοσμένη στις εξειδικευμένες ανάγκες της αγοράς. Στο ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνεται ο εισερχόμενος και εξερχόμενος τουρισμός, με κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά και στην Ανατολική Μεσόγειο με το υπό κυπριακή ση-

μαία ιδιόκτητο κρουαζιερόπλοιο SALAMIS FILOXENIA. Παράλληλα, η εταιρεία εξυπηρετεί τη μεταφορά εμπορευμάτων σε εβδομαδιαία εμπορική γραμμή από Λαύριο και Πειραιά προς Λεμεσό και Χάιφα, ενώ τον περασμένο Απρίλιο εγκαινιάστηκε και η εμπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Κύπρο και το Ισραήλ από τη νέα ναυαρχίδα Ro/Ro AKRITAS. Επιπλέον, αναλαμβάνει πρακτορεύσεις πλοίων, εκτελωνίσσεις και oil & gas logistics.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Η μακρόχρονη πορεία της Salamis, ωστόσο, μόνο γαλήνια δεν υπήρξε, καθώς συνυφάνθηκε με την ταρχώδη ιστορία της Κύπρου, περνώντας «μέσα από συμπληγάδες». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γενικός διευθυντής κ. Κίκης Βασιλείου: «Ήταν μια πραγματική οδύσσεια, με εμπόδια, τρικυμίες και φουρτούνες». Η εταιρεία κατάφερε όμως να επιβιώσει, όπως ακριβώς και η πατρίδα της, να γίνει ρωμαλέα και να πρωταγωνιστεί στα ναυτιλιακά και τουριστικά δρώμενα του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Όλα ξεκίνησαν το 1959, ένα χρόνο πριν από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν ο Βάσος Χατζηθεοδοσίου έδωσε σάρκα και οστά σ' ένα φιλόδοξο εγχείρημα που βασιζόταν στο όραμα της πολυπόθητης ένωσης Ελλάδας και Κύπρου και στους διαχρονικούς ▶