

Κάποιος λέει ψέματα

Οι πιθανές εξηγήσεις του «ανεξήγητου» δεν είναι και τόσο πολλές. Εάν υποθέσουμε ότι όλοι λένε αλήθεια, μπορεί μεν να διαμορφωθεί ένα σενάριο πρόκλησης ρήγματος (ή ρηγμάτων) και αλληλουχίας ενεργειών, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι μαρτυρίες και τα γεγονότα, με τη μόνη διαφορά ότι θα πρόκειται για μια κυριολεκτικά σατανική συρροή συμπτώσεων. Πιο πιθανό είναι κάτι άλλο. Κάποιος ηέει ψέματα!

Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και την πλοιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου. Ατυχήσαμε! Φαίνεται πως στην Ελλάδα ένα ναυάγιο είναι θέμα πολιτικό και μόνο πολιτικό και σε καμία περίπτωση ένα ναυτικό ατύχημα –άρα η ενημέρωση ενός κατ' εξοχήν ναυτιλιακού ΜΜΕ, όπως είναι ο «Ε», παρέλκει

παντελώς. Εξάλλου και οι συζητήσεις που έγιναν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής δεν ήσαν τίποτα άλλο παρά μίζεροι και ανούσιοι πολιτικοκαβγάδες, εκφυλισμένοι σε μπηχτές για διάφορους ημέτερους και υμέτερους, μπήξους και δείξους, μίλια ολόκληρα μακριά από την ουσία. Έτσι από τη μια έχουμε κάποιους που ξέρουν αλλά σιωπούν, άρα μάλλον κάτι έχουν να κρύψουν, και κάποιους άλλους στον κόσμο τους που δεν λένε να καταλά-

βουν πως αφού είναι παντελώς ανίκανοι να προσεγγίσουν με στοιχειώδη σοβαρότητα ένα πολύ σοβαρό θέμα, το καλύτερο που θα είχαν να κάνουν είναι ένα ευχέλαιο, δοξάζοντας τον Θεό και την τύχη που εξακολουθεί να μας περιβάλλει με μια σκανδαλώδη εύνοια. Η λεπτομέρεια αυτή διαφεύγει και στους μεν και στους δε. Κατόπιν τούτου εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε και πολλά να περιμένουμε... Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και

με κάποιους άλλους πρωταγωνιστές ή «πρωταγωνιστές». Δεν πετύχαμε πολύ περισσότερα, πλην όμως είχαμε την ευτυχία και την τιμή να μιλήσουμε με τον πλοίαρχο του πλοίου της σωτηρίας, του ανοιχτού επιβατηγού/οχηματαγωγού ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑΣΙΑ, κύριο Γιώργο Καρρά. Διαβάζοντας τι μας είπε, μπορεί ο καθένας μας να κρίνει και πρόσωπα και καταστάσεις. Τέλος, κλείνοντας αυτή την εισαγωγική σύνδεση με τα προηγούμενα, θέλουμε να ►