

Διαχείριση κρίσεων στη χώρα της κρίσης

Χωρίς καμία λήψη μέτρων και χωρίς σχέδιο αντιμετώπισης τους θυελλώδεις ανέμους του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας το σούτως ή άλλως ακατάλληλο λιμάνι της Ραφήνας. Εκατοντάδες επιβάτες των SUPERFERRY II και ΠΑΝΟΡΑΜΑ εγκαταλείφθηκαν στο έλεος των διαθέσεων του αγριεμένου καιρού. Η κρίση της πολιτικής ηγεσίας σε όλο της το μεγαλείο

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Το SUPERFERRY II προσπαθεί να δέσει στη θέση 2 του λιμανιού της Ραφήνας



Σε όλους είναι γνωστό ότι το «μη λιμάνι» της Ραφήνας δεν πληροί καμιά από τις προϋποθέσεις που ορίζουν ένα λιμάνι.

Δεν παρέχει καμιά προστασία από τις καιρικές συνθήκες στα πλοία, ώστε αυτά να δένουν και να παραμένουν δεμένα ασφαλώς, ενώ και οι ανύπαρκτες σχεδόν χερσαίες του υποδομές δεν αντιστοιχούν σε καμιά περίπτωση σε εκείνες που αντιστοιχούν στον όρο «λιμάνι». Είναι επίσης γνωστό ότι το «μη λιμάνι» της Ραφήνας όχι μόνο λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια –ενώ δεν θα έπρεπε να λειτουργεί καν– αλλά εξυπηρετεί και κάποια εκατομμύρια επιβατών ετησίως, χωρίς ποτέ να έχει συμβεί σοβαρό ατύχημα. Κι αυτό, χάρη στη συμβολή όλων των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί. Κάτω από αυτό και μόνο το πρίσμα θα πρέπει να κριθούν όλα όσα συνέβησαν στο «μη λιμάνι» της Ραφήνας το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας 27 Φεβρουαρίου 2012. Μια ιδιαίτερη μέρα κάθε χρόνο, όπου ως γνωστόν εκείνοι που απαγορεύεται διά ροπάλου είναι το... απαγορευτικό! Ακόμη και όταν οι άνεμοι φτάνουν ή ξεπερνούν τα 10 μποφόρ!

Ο όρος «διαχείριση κρίσης» είναι κάτι που κανείς δεν θέλει ούτε καν να σκέφτεται στην Ελλάδα. Η υπόθεση COSTA CONCORDIA απέδειξε βέβαια ότι γενικά δεν θέλει να τον σκέφτεται κανείς και πουθενά, ακόμη και σε χώρες που θέλουν να παριστάνουν τις πολύ πιο αναπτυγμένες από εμάς –αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι είναι όμως η «διαχείριση κρίσης» και γιατί προκαλεί τέτοια ανατριχίλα; «Διαχείριση κρίσης» είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους μια έκτακτη και εν δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση.

Επιτυχής διαχείριση κρίσης είναι αυτή όπου οι συνέπειες περιορίζονται στο ελάχιστο, σαν αποτέλεσμα των άμεσων, οργανωμένων και συντονισμένων ενεργειών των εμπλεκόμενων και όχι επειδή ο Θεός έβαλε το χέρι του. Σε μια συντεταγμένη πολιτεία η διαχείριση κρίσεων δεν παραχωρείται κατά κανόνα στις αρμοδιότητες του Θεού!

Αποτυχημένη διαχείριση κρίσης ▶