

CUTTY SARK

Μουσειακό υπόδειγμα

Το ιστιοφόρο του Γκρίνουιτς

Το διασημότερο tea clipper του κόσμου διάγει την καλύτερη φάση του μουσειακού του βίου. Στημένο έτσι ώστε να μην απευθύνεται μόνο στους μνημένους του είδους, έχει κατακτήσει το ευρύτερο κοινό και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία αξιοθέατα της βρετανικής πρωτεύουσας. Αποστολή στο Λονδίνο: Διονύσης Νοταράκης

Είναί 21 Μαΐου 2007. Τα πλάνα που μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα είναι αποκαρδιωτικά. Στο CUTTY SARK έχει ξεσπάσει μεγάλη έκτασης πυρκαγιά. Θα τελείωνε εκεί η πορεία του ιστοφόρου ή θα κατάφερνε να αναγεννηθεί κυριολεκτικά από τις στάχτες του; Λιγότερο από πέντε χρόνια μετά, στις 25 Απριλίου 2012, η βασίλισσα Ελισάβετ Β' συνοδευόμενη από τον δούκα του Εδιμβούργου θα βρεθεί στο Γκρίνουιτς για να εγκαινιάσει το ανανεωμένο σκάφος. Πίσω στο χρόνο, το 1957, και πάλι η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας εγκαινιάζε το CUTTY SARK όταν για πρώτη φορά άνοιγε τις πύλες του ως μουσείο. Τα δεύτερα εγκαίνια του θα πραγματοποιηθούν μετά από μια μακρόχρονη επι-

σκευή με κόστος που ξεπέρασε τις 50 εκατ. στερλίνες. Οι πληγές από τη φωτιά είχαν επουλωθεί και το διασημότερο tea clipper του κόσμου ήταν έτοιμο να περάσει στη νέα φάση της καριέρας του.

ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Το ιστοφόρο, ναυπηγημένο το 1869, είναι τοποθετημένο υποδειγματικά στη δεξαμενή που χτίστηκε για να το φιλοξενήσει έξι δεκαετίες πριν. Θαυμάζεται στην ολόκληρότητά του, και με τα πιο απόκρυφα μέρη του χαρισμένα στη ματιά του επισκέπτη. Γύρω του, στο ύψος της ισάλου γραμμής, ένα σταθερό πλέγμα από γυαλί και σίδηρο. Στις αεροφωτογραφίες φαίνεται σαν να έχει εγκλωβιστεί μέσα σ' ένα στρώμα λεπτού πάγου. Μαζί με μια σειρά από στηρίγματα, το πλέγμα κρατάει ▶

