



Το λιμάνι του Ρεθύμνου

Ένα μικρό λιμάνι σε ένα μεγάλο νησί και μέχρι πριν από μερικά χρόνια με λίγη κίνηση αλλά με πολλή ιστορία είναι το ρεθεμνιώτικο λιμάνι. Ο τόπος μάλιστα «*ήλεγεται πως τον παλιό καιρό ακούστηκε στον κόσμο για το εμπόριό του, πώς πρόκοψε στη ναυτοσύνη...*», γράφει το 1938 στην αρχή του βιβλίου του, «*Το χρονικό μιας πολιτείας*», ο Παντελής Πρεβελάκης. Σε τούτο το χρονικό θα ασχοληθούμε ως επί το πλείστον με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της πόλης τον προηγούμενο αιώνα, κυρίως με τα Χανιά και το Μεγαλόκαστρο (Ηράκλειο), αλλά και με άλλα λιμάνια

1. Φωτογραφία του παλιού λιμανιού από το Φάρο. 2. Άποψη του λιμανιού το 1955. Φωτογραφία Σ. Μελετζή. Σε πρώτο πλάνο διακρίνονται στη σειρά οι μασούνες που χρησιμοποιούν για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έπλεαν με τη βοήθεια ρυμουλκού. 3. Βάρκα με επιβάτες μπροστά από το Φάρο. Έτος 1952

4. Το επιβατηγό ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ αποβιβάζει στο Ρέθυμνο. Φωτογραφία Ε. Ζακάκη, έτος 1935



Στο σημείο όπου είναι σήμερα το Ρέθυμνο υπήρχε η Αρχαία Ρίθυμνα που η σχέση της με τη θάλασσα ήταν πάντοτε μεγάλη και σημαντική. Αυτοί που κυρίως ενδιαφέρθηκαν για την κατασκευή λιμανιού ήταν οι Βενετοί, οι οποίοι μετά την εγκατάστασή τους στην Κρήτη (1211) θέλησαν να οργανώσουν το εμπόριο που κυρίως τους ενδιέφερε κι έτσι αξιοποίησαν το παλιό λιμάνι που υπήρχε. Προχώρησαν σε εκβάθυνση και κατασκεύασαν οχυρωματικά έργα και κρηπιδώματα που σώζονται ακόμη και σήμερα. Το 1538 η πόλη θα αντισταθεί στην τρομερή επίθεση του τουρκικού στόλου με αρχηγό τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, αργότερα στις επι-

δρομές του Αλγερινού κουρσάρου Ουλούτζ Αλί (1567) και στη συνέχεια θα πυρποληθεί από το στόλο του Σουλτάν Σελίμ (1571). Στην εποχή της Τουρκοκρατίας θα κτιστεί ο φάρος και το λιμάνι θα πάρει τη σημερινή σχεδόν μορφή του. Μιλούμε πάντα για το μικρό, γραφικό λιμανάκι του Ρεθύμνου εντός της λεκάνης του σημερινού λιμανιού. Στη ΒΔ. πλευρά στο βάθος υπήρχαν ακόμη ένας στρατώνας και ο τούρκικος προμαχώνας, στην ταράτσα του οποίου υπήρχε κήπος σε ύψος επτά μέτρα από τη θάλασσα και αριστερότερα υπήρχε ένα μικρό κτίσμα που στέγαζε το Γραφείο Υγιεινής κι εκεί αργότερα εγκαταστάθηκε το Λιμενικό Ταμείο. Στην είσοδο του ▶