

Γεννημένος στη Νάξο πριν από 48 χρόνια, βρέθηκε στη θάλασσα για βιοποριστικούς λόγους. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να κάνει μια σπουδαία καριέρα. Από τους πλέον αναγνωρίσιμους πλοιάρχους της αικτοπλοϊας της Ελλάδας, σήμερα πλοιάρχος του ΕΞΠΡΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ της Hellenic Seaways στη γραμμή Ικαρίας-Σάμου

# ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ

«Το πλήρωμά μου είναι από τα καλύτερα εκπαιδευμένα πληρώματα, επειδή...»

## «Έλληνες είναι οι καλύτεροι»

« $\Sigma$  την Αθήνα ήρθαμε οκογενειακώς το 1972. Είχα σκοπό να σπουδάσω οικονομικά... τα μαθηματικά μου άρεσαν και μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι καταστάσεις όμως ήταν δύσκολες, από οικονομική άποψη. Και μεταξύ κατσαριδοκτόνου και απορρυπαντικού, είδα στην τηλεόραση για τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Χωρίς να έχω συγγενείς ναυτικούς, άλλωστε η Νάξος δεν είναι από τα νησιά που βγάζουν ναυτικούς, απρόσμενα για μένα και για το περιβάλλον μου, επέλεξα αυτό το επάγγελμα. Το αποφάσισα και επειδή έτσι δεν θα γινόμουν οικονομικό βάρος στην οικογένεια, σπουδάζοντας». **Από μια διαφήμιση.**

«Ναι, από τη διαφήμιση. Τελείωσα τη Σχολή Ασπροπύργου. Πρωτοέφυγα δόκιμος σε ένα φορτηγό, το SAN NIKO/LAΣ. Μετά από τρεις μήνες έπιασα αδίπλωτος ανθυποπλοίαρχος. Συνέχιζα να ταξιδεύω μέχρι και το 1989 στα φορτηγά του Σταύρου Νταϊφά, ήδη ανθυποπλοίαρχος. Το 1990, με πιέσεις της συζύγου μου και του πατέρα μου, ήρθα στην αικτοπλοΐα ως υποπλοίαρχος του ιστορικού ΚΙΜΩΛΟΣ. Με πλοιάρχο, καλή του ώρα, τον Αντώνη Κρητικό. Πηγαίναμε βασικά Δυτικές Κυκλαδες, αλλά παράλληλα κάναμε και τις άγονες Κυκλαδών και Δωδεκανήσου. 64 λιμάνια την εβδομάδα. Σε 18 μήνες έπιασα ύπαρχος εκεί και το 1992 με μετέθεσαν ύπαρχο στο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΠΡΕΣ. Μετά αλλάζω εταιρεία, πηγαίνω στο ΑΙΓΑΙΟΝ με πλοιάρχο τον Τάσο Τρέσσο. Όταν παροπλίστηκε, βρέθηκα για 10 μήνες υποπλοίαρχος στο ΝΑΪΛΣ II, πριν πάω στο ΚΕΣΕΝ όπου απέκτησα το δίπλωμα Α' και επιστρέψω στο ΕΞΠΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ, στην Παροναξία για λίγο ως υποπλοίαρχος και μετά ως ύπαρχος».

**Τότε είναι που εντελώς κινηματογραφικά, όπως γράψαμε τότε, βρεθήκατε πλοιάρχος του ΘΗΣΕΥΣ.**

«Το 1996 λοιπόν και όντως κινηματογραφικά, πήγα στο ΘΗΣΕΥΣ. Είχαμε φύγει από την Πάρο, με πλοιάρχο τον Λεωνίδα Γκίκα, όταν με πήρε ο πλοιοκτήτης του ΘΗΣΕΥΣ, ο Κώστας Μοίρας, και μου πρότεινε να

πάω πλοιάρχος. Ζήτησα κάποιο χρόνο να το σκεφτώ, αλλά ήθελε απάντηση άμεσα. Ενθερμώ είπα το “ναι”. Μου είπε ότι είχε συνενοηθεί με τον Κώστα Αγαπητό, θα με περιέμενε με το αυτοκίνητό του με την άφιξή μας στον Πειραιά και θα πηγαίναμε στη Νεάπολη Λακωνίας όπου θα συναντούσαμε το πλοίο τη νύχτα. Αυτό είχε φύγει από Πειραιά στις 4 το απόγευμα».

**Ο προηγούμενος πλοιάρχος έτσι ξαφνικά ζήτησε να βγει:** «Κάποιος είχε πάει μέσα, του οποίου το όνομα και τη φυσιognωμαία ούτε που θυμάμαι, έκαστε μία εβδομάδα και ζήτησε να φύγει. Εγώ χαμένος από το ξαφνικό της υπόθεσης, τα μέρη από εκεί άγονη Πελοποννήσου και Κρήτης δεν τα ήξερα καθόλου, μόνο την Ελαφόνησο είχα ακούσει, που κυνηγούσε ο Θωναράς. Η γυναίκα μου είχε τρομοκρατηθεί. Στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας, ζήτησα να μείνει ο πλοιάρχος για ένα ταξίδι. Δεν ήξερα καθόλου το πλοίο, τη συμπεριφορά του, ήθελα να δω και τα λιμάνια. Όταν φτάσαμε στις δύο μετά τα μεσάνυχτα στη Νεάπολη, ο συνάδελφος δεν ήταν εκεί. Είχε μισθώσει ταξί για Αθήνα».

**Μέσα στη νύχτα μ' ένα βαπόρι 119 μέτρα που δεν γνωρίζατε και σε ένα λιμάνι που δεν ξέρατε. Και το δρομολόγιο έπρεπε να γίνει.**

«Το υπόλοιπο πλήρωμα ήταν μέσα κανονικά, αλλά όταν έχεις τα χειριστήρια στα χέρια σου, σοκάρεσαι. Ενπάση περιπτώσει, συνεχίσαμε το δρομολόγιο και όταν ξημερώσαμε κοντά στα Αντικύθηρα, αναλογιστηκα ότι μου την κίνηση θα μπορούσα να καταστραφώ. Για να καταλάβετε, εγώ ήμουν πάντα συντηρητικός. Μετά όμως από αυτό, συνειδητοποίησα, κατάλαβα, είπα στον εαυτό μου “μπορείς”. Και δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Έμεινα μέσα τρισήμισι μήνες, μέχρι που έδεσε λόγω ασφαλιστικών μέτρων και δεν ξαναταξίδεψε ποτέ».

**Ήταν καλό πλοίο:** «Καλοτάξιδο, χωρίς χαβαλέ, με το πιο άνετο γκαράζ που είχα συναντήσει, και με καλά σαλόνια. Αργό στη μανούβρα, με όχι πολύ δρόμο, αλλά για τη γραμμή αυτή ήταν ιδανικό. Τα λιμάνια είναι δύσκολα. ►

